

**“Αντι να τους πυροβολούνε στην καρδιά ή στο στήθος ας τους πυροβολούμε στο πόδι”**

<https://twitter.com/therecount/status/1267500214815985665>

“Να εκπαιδεύσουμε τους αστυνομικούς μας να πυροβολούν έναν άοπλο δράστη στο πόδι αντί στο στήθος ή στην καρδιά γιατί είναι τελείως διαφορετικό” είπε ο Joe Biden πρώτη του μηνός κατά τη διάρκεια μιας προεκλογικής συνάντησης σε εκκλησία.

Ας μάθουμε στους αστυνομικούς μας να πυροβολούν στο πόδι, είπε ο αντιπρόεδρος του Barack Obama. Είναι τελείως διαφορετικό ισχυρίζεται ο συγγραφέας της πιο αυστηρής νομοθεσίας σε ισχύ για την καταπολέμηση του εγκλήματος (Violent Crime Control and Law Enforcement Act) η οποία αύξησε τον πληθυσμό μειονοτήτων στις φυλακές, επέτρεψε την χρήση της θανατικής ποινής σε 60 περισσότερα είδη εγκληματικών πράξεων και έθεσε σε ισχύ τον νόμο των τριών “strikes” που οδήγησε 40.000 ανθρώπους σε φυλακές που έβριθαν ισοβιτών, καταδικασμένων στην ποινή αυτή για ελαφρότατα εγκλήματα, όπως συνέβη άλλωστε σε –τουλάχιστον– 360 καταγεγραμμένες περιπτώσεις, όπου άτομα καταδικάστηκαν σε ισόβια κάθειρξη για μικροκλοπές σε καταστήματα στα τέσσερα (4) πρώτα χρόνια της εφαρμογής του.

Ο Joe Biden, ο για πολλούς Δημοκρατικός υποψήφιος Πρόεδρος στις επερχόμενες εκλογές θεωρεί ότι αυτό είναι αρκετό μέτρο για την μεταρρύθμιση της αστυνομίας στην Αμερική - πυροβολήστε τους στο πόδι.

Καλοί μου νοικοκυραίοι, αυτό που συμβαίνει στην Αμερική αυτές τις ημέρες δεν είναι παραλόγο ούτε κάτι καινούργιο. Ολόκληρες γενιές Αφρικανο Αμερικανών έχουν μεγαλώσει γνωρίζοντας να μην μιλάνε σε λευκούς στο δρόμο, να μην κινουν ούτε βλέφαρο στην παρουσία της αστυνομίας γιατί μόνο αυτό θα τους κρατήσει ασφαλείς.

Αλλά σε μία Αμερική με 40,000,000 ανέργους λόγω του κορονοϊού, χωρίς ασφάλεια υγείας, χωρίς καμία ελπίδα στον ορίζοντα για αυτούς το σύστημα τους λέει: “Ψηφίστε εμάς και θα σας φροντίζουμε στις φυλακές ή ψηφίστε αυτούς και θα σας σκοτώνουν στο δρομο”.

Σε μία Αμερική όπου οι Αφρικανοαμερικανοί βλέπουν μέλη της κοινότητάς τους να ενσωματώνεται πλήρως στο σύστημα δύναμης μόλις αποκτήσουν οποιαδήποτε δύναμη. Το κίνημα Black Lives Matter (οι ζωές των Μαύρων έχουν αξία) ξεκίνησε κατά την προεδρία ενός Αφρικανομερικανού προέδρου με Αφρικανομερικανο Γενικό Εισαγγελέα.

“Οι εξεγέρσεις είναι η γλώσσα των ανήκουστων” είπε ο Martin Luther King Jr.

Και αυτοί οι άνθρωποι αυτές τις ημέρες αναγκάσαν τον Πρόεδρο της Αμερικής να κρυφτεί στα υπόγεια του Λευκού Οίκου, ανάγκασαν αστυνομικές δυνάμεις να υποχωρήσουν και να παραδώσουν ένα ολόκληρο αστυνομικό τμήμα, ανάγκασαν την κυβέρνηση ενός γκάνγκστερ φασίστα προέδρου να βγάλει στους δρομους την Εθνική Φρουρά.

Και είναι μόνο η αρχή.

